

Zeekanten

Blad voor Rodenbergs-Nederlandse Bibliotheken

DE BETEKENIS VAN DE EEUWIGE JACHTVELDEN IN DE NIEUWE BIJBEL

Het Woord is als een roofdier uitgezonden tot de zonde. Alleen deze worsteling zal vrucht dragen.

Anderlech 7:11

Er zijn een heleboel mensen ‘zonde-vegetarisch’. Wat is dat ? Dat is een goede vraag. Het zogeheten ‘zonde-vegetarisme’ zorgt ervoor dat de mens niet strijdt tegen de zonde. De mens is geen roofdier tot de zonde, en laat de zonde in valse vrede voortbestaan. Het is dus de valse vorm van vegetarisme. Wij moeten komen tot het ware carnivorisme van het Woord, als een roofdier uitgezonden tot de zonde. We moeten de strijd aangaan. Doordat de mens nog niet tot het ware, geestelijke en vergeestelijkende carnivorisme is gekomen zien we nog steeds heel veel vals, materialistisch carnivorisme om ons heen.

Zien we de tweeledigheid ? Zien we het dualisme ? Dat is ook zo met bijvoorbeeld homosexualiteit. De slechte vorm van homosexualiteit is waarin het betekent : ‘egoïsme, eenzijdigheid en eenkennigheid.’ Dat is de zonde-homosexualiteit. Als mannen onderling een relatie hebben, of vrouwen onderling, of ze nu man of vrouw zijn, dat doet er verder niet toe, maar we moeten de symboliek begrijpen, en begrijpen dat er een duistere kant aan vastzit.

In de nieuwe bijbel komen we het hogere carnivorisme tegen, wat dus symbolisch is, en we moeten het lagere,

letterlijke carnivorisme achter ons laten. Dit houdt ook in dat de geestelijke jacht hersteld moet worden, en dat we opgaan naar de eeuwige jachtvelden. Dat is een studie-proces. De nieuwe bijbel laat zien dat het een jagen naar kennis is, die overal om ons heen verspreid is. Het lichaam van Osiris was in stukken gehakt, en de delen moeten weer verzameld worden. Dat is wat de exegese is. Uit alle stammen zullen de uitverkorenen zich verzamelen, uit elke stam van welke religie, denominatie of ideologie ook, dus ja, daar horen ook de atheïsten bij. Ook atheïsten kunnen dus aansluiting vinden op de nieuwe bijbel. Dat is een groot goed.

De nieuwe bijbel is vegetarisch, MAAR laat zien dat we hiervoor los moeten komen van het lagere, zonde-vegetarisme. Dit gaan we zeker nog verder bespreken. Het is één van de hoofd-thema’s van de nieuwe bijbel. De discussie zal dus voortgezet worden.

VAN MOZES TOT KANT

Er is veel wildernis, en de samenleving is slechts een druppel in de wildernis.
III Werktuigen 3:2

*De mens moet veel slapen,
en dieper slapen,
en dan is de nachtmerrie slechts een
druppel vallende
in de woeste oerzee van de slaap.*
IV Werktuigen 4:98

*In principe hebben ze maar een
druppeltje van de oceaan weten te roven
en vernietigen, en het zal weldra op hen*

*af gaan komen. De hemelse wildernis
wordt alleen maar groter.*
Anderlech 1:39

Laat het natuurlijk verlopen, niet geforceerd. Er zijn veel grotere parallele realiteiten, stelt de nieuwe bijbel. Waar we nu inzitten is het ware leven niet, en we moeten daar veel zaaien. Het is niet vreemd als je in dit leven helemaal doordraait. Maar dan weet je dat er een andere vibratie is.

Er is overal pijn en je moet je er doorheen zien te dansen, zien te balanceren. Wanneer moet je je ene voet voor je andere voet zetten. Voortdurend moet je missies ontwijken, op de juiste tijd wegdraaien. Je bent in het oerwoud en op weg naar de nederzetting.

Mozes wilde te snel zijn stadje bouwen. Wat hij wel niet allemaal oprichtte. En het ging naam maken en faam, en het werd verkocht. Maar wij moeten verder. Ga verder, dieper de wildernis in, er ligt nog zoveel natuur juist buiten de veilige stad, want het is schijnveiligheid, roept de nieuwe bijbel, en in de nieuwe bijbel komt Immanuel Kant Mozes tegemoet, als de grote verlichtingsprediker van de jaren 1700, een paar eeuwen na de reformatie. Hij kwam met de Vur principes, die later door Hegel werden uitgewerkt, een beetje zoals Elia en Eliza.

Calvijn kwam Mozes tegemoet : Het moet nog soberder. Jeremia kwam Mozes tegemoet. De Israëlieten hadden zich ge-ent op de koninklijke bloedlijnen. Ze wilden een koning, maar Samuel sprak dat de mensen zich moesten enten op de profetische

bloedlijnen. Hier zijn dus de afsplitsingen : Volg je de aardse koningen of volg je het profetische dieper de wildernis in ? De ware Ismaelieten gingen tot de oude profeten, het hele rijtje, van Jeremia, Ezechiël, Jesaja, Hosea, Amos, Zefanja, Zacheria, Abadja, Nahum, Maleachi, Habakuk, en Haggai. Alleen zo zouden ze tot het ware koningschap komen, namelijk als beeld van het komen tot de prioriteiten en de overwinning over het vlees, wat dus een hemels koningschap is, waarvan Ahn, de Orionse David, een beeld is.

Er is dus een hogere David en een lagere David.

En wie zit er op de troon van David ? Moeder God. Daarvoor moeten we langs de lange paradijselijke oerwoudsrivier gaan, de Ewa, Eva. Daarlangs komen we alles tegen wat we nodig hebben. Er worden geen stappen overgeslagen.

We moeten terug naar de Ewa. Vele Kainitische Ismaelieten komen daar niet. Ze zijn trots en opgeblazen in hun valse mannelijkheid. Daarom moet Zolt wel komen, en is al gekomen, oftewel de geslachtelijke verwarring. Velen weten niet eens meer of ze nu man of vrouw zijn, en dat is nog maar het begin. Mensen zullen ook niet meer weten of ze mens of dier zijn. Ze zullen niet meer weten waar ze zijn en wie ze zijn. De matrix zal instorten.

Zolt moet komen, de verwarring van de menselijke geslachtelijkheid, de verwarring van de menselijke identiteit, van de menselijke afstammingen ook. De mens heeft het mannelijke misbruikt en verkeerd voorgesteld, en zo ook het vrouwelijke, en heeft zo kind en dier, en de natuur geëxploiteerd. De nieuwe bijbel stelt dat dit slechts een druppel in de oceaan is. De hemelse oceaan zal de mensheid overweldigen. De zondvloed zal komen.

Nu wordt Noach nog belachelijk

gemaakt, maar Noach moet hier doorheen om tot zijn schip te komen. Aanvaard het spotkleed, want zonder dat ben je niks en ben je nergens. Neem het op de koop toe. Gebruik het om je schip te bouwen. Er is een grotere parallelle realiteit waartoe je dient te ontwaken. Blijf niet achter.

HANDLEIDING GEESTELIJK REIZEN

Omdat we het hebben over astraal reizen / uittreden / astral projection / astral travel / out of body experience / lucide dromen is het belangrijk altijd de fundamente van het geestelijk reizen in de gaten te houden en van daaruit te leven anders begeef je je op zeer glad ijs. Fundamenten die bij velen niet bekend zijn waardoor er altijd een zekere mate van misleiding in het spel kan zijn. Vaak wordt er gezegd "you can do anything" of "you can go anywhere" zo van lang leve de vrijheid. Het is belangrijk te werken vanuit een opdracht en vanuit voorwaarden en stappen. Er liggen taken voor je klaar in de geestelijke wereld want je hebt een bediening of in minder christelijke bewoording, je bent een lichtwerker, een strijder, een bevrijder, een helper en daarbij horen verantwoordelijkheden. Je bezig gaan houden met bovengenoemde onderwerpen is dus geen vrijkaartje voor een joyride of voor fun en games en oppervlakkigheid anders kom je echt op zijpaadjes terecht. Dat gezegd hebbende is er altijd ruimte om dingen te leren, dingen te oefenen etc maar altijd vanuit de volgende pilaren of fundamente en hun onlosmakelijke samenwerking:

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- profetologie, toetsologie, het profetische/toetsen/gave van onderscheiding

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- de demonologie, het kennen van de

vijand en haar tactieken, waar komt het vandaan, waar moet je voor oppassen, wie zijn je vijanden, hoe gaan ze te werk, maar ook wie zijn je vrienden en een hele reeks aan demonologische principes met als extra vakken ook, geestelijke beveiliging, geestelijke bacteriologie en immunologie, kennis van geestelijk parasitisme, kennis van geestelijke implantaten, geestelijke verdedigingstechnieken en angelogie en als onderdeel van de demonologie de dogmatologie, welk systeem zit er achter een dogma, diepere achtergronden, heeft het bestaansrecht of krijgt de vijand er (stiekem) juist meer greep door op je.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- geestelijke/territoriale oorlogsvoering en alle daaraan verbonden principes en de vervolgstadia van territoriale oorlogsvoering te weten planetaire territoriale oorlogsvoering en planetair exorcisme en alle daaraan verbonden principes.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- logistieke filosofie, grensgevoeligheid, kernschakels, geen tijd verspillen, op de juiste plaats, de juiste tijd, tegen de juiste kosten.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- sjamanistische taak en principes, het helpen van anderen in verdrukking, in de onderwereld, in de bardo's, de dodenrijken, het verrichten van zielenwerk, het helpen van verloren zielen en contact onderhouden met de overledenen en het brengen van kennis vanuit andere werelden, kennis van en de diepere betekenissen en achtergronden van de dierenwereld en de hogere dierenwereld, shapeshifting, je innerlijke dier ontdekken, contact met je spirit guide of spirit animal, je geestelijke gids en daarmee ook het contact met de (hogere) natuur en de daaraan verbonden energieën en wezens etc.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- geestelijke cartografie, het in kaart brengen van de geestelijke gebieden maar ook het eren van hen die je voor zijn gegaan en hun kaarten bestuderen

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- kennis van hogere metafysica en hogere technologie, hogere dimensiologie, hogere natuurkunde, hogere scheikunde, hogere fysiologie, hogere biologie, hogere filosofie, hogere alienologie, hogere astronomie, hogere astrologie en hogere geschiedenis.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- educatie/gnosis/kennis/
onderzoek/studie/naar school willen gaan en de daaraan verbonden principes dus vanuit kennis, onderwijs, jezelf laten onderwijzen en onderzoek doen en daaraan verbonden (scholings)principes zoals tijden en seizoenen, niet spijbelen, verdieping, gevaren (van oversimplificatie en generalisatie) en ook weer vanuit de fundamente van profetologie, toetsologie en demonologie en die zelfde principes ook toepassen op de leerstof zelf/op het onderwijs wat anderen geven.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- kruisologie, door het kruis, door het lijden, door wonden en littekens tot het hogere komen, niet buiten het lijden om tot dingen komen.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- cryptosofie, met wijsheid de juiste energie-lijnen volgen om tot de oorsprongen te komen, esoterische decodering.

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- psychotropologie, het kennen van de geestelijke drugs en hun gevaren, dat je niet de verkeerde medicijnen neemt en dat je bewapend bent tegen drugs die ze tijdens je reis in je kunnen spuiten of die zich in bepaald voedsel bevindt wat je neemt, dus niets zomaar eten of drinken etc. psychotropologisch bewapent zijn tegen gif, maar dus ook als leer en

research wat telkens geupdate moet worden (dus als school eigenlijk).

pilaar/fundament geestelijk reizen:

- En nogmaals: de onlosmakelijke samenwerking tussen bovenstaande gebieden en principes.

Deze dingen zullen zeker nog wel verder besproken en nader toegelicht worden mbt dit onderwerp en verder uitgediept worden of zijn dat al gedaan in het onderwijs. Los daarvan nog even een opmerking over het "you can do anything" en het "you can go anywhere". Met de eerste wordt vaak bedoeld dat je bijv kan vliegen of door muren kan gaan dus dingen die je normaal gesproken niet kan doen in deze natuurlijke wereld. Maar het wordt door sommigen ook geïnterpreteerd als ooh dus dan kan ik lekker sex hebben met wie ik wil want het is mijn droomwereld, die ik creëer het dus het zijn mijn droomkarakters of bijv o dan kan ik mensen gaan neersteken of schieten. Zijn dat jouw ethische normen en waarden? Zijn dat dingen die je doet hier in de natuurlijke wereld? Laat je die dingen dan ineens vallen als je in de geestelijke wereld/in de astrale wereld/in de droomwereld bent? Je bent toch geen ontsnapte tbs'er? En dan is het tijd om bij jezelf te rade te gaan. Is het uit je vlees of is het uit de geest, ben jij dat echt zelf of zijn dat andere machten die direct met je aan de haal gaan. Daarnaast is het ook nog is zo dat je soms heel bedrogen uit kan komen dan dus dat je misschien denkt dat je in een omgeving bent met zelf gecreëerde droomkarakters maar dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn en dat ze zeer verontwaardigd zullen reageren of zich zullen terugtrekken uit je zicht tot je leert om "normaal" te doen.

En wat betreft het "you can go anywhere". Daarmee wordt bijv bedoeld dat je letterlijk kan gaan naar londen of parijs of de piramides van egypte, of de maan, of een verre planeet of het hiernamaals, of een buitenaardse wereld en ga zo maar door. Ja dat kan allemaal

maar toch kun je ook daarin ten eerste zeker tegen restricties aanlopen simpelweg omdat we het over geestelijke dimensies hebben en waarin je je dan met een geestelijk lichaam bevindt wat zich op een bepaald geestelijk niveau bevindt. Meest simpele voorbeeld is als je het astrale reizen gaat gebruiken om simpelweg je vleselijke lusten te botvieren dan moet je niet denken dat je je veel hoger zult komen dan enkele dimensies dicht bij deze aarde gelegen en eerder zelfs nog in de zogenoemde lagere astrale werelden terecht zult komen en alleen mensen of wezens zult ontmoeten van gelijkwaardig zielsniveau. Het hogere en de hogere dimensies zullen dan een gesloten boek voor je zijn en in die zin is het dus al niet van you can go anywhere. Er is dus altijd sprake van afstemming en frequenties en je mag je dus uitstrekken naar het hogere en vragen om naar een hogere niveau te mogen gaan waar je nog niet geweest bent, het volgende niveau waar je klaar voor bent en dan kan het zo zijn dat je zelfs tijdelijk op een niveau kan komen waar je eigenlijk nog niet klaar voor bent, wat nog te intens is en alleen even van mag proeven zodat je weet dat er nog veel meer is, dat je het hoogste niveau nog niet bereikt hebt. En het kan je ook brengen tot diepere, achterliggende dimensies van nog hogere demonische systemen zagezegd waar je nog geen weet van had en vervolgens daardoor in contact komen ook met het hogere goede tegensysteem, de hogere goede dimensie. En daarmee zijn er dus (in het kader van "you can go anywhere") ook dimensies, realiteiten die bewust juist afgeschermd zijn waarvan de beheerders/de machten erachter juist willen dat die niet ontdekt worden omdat dan hun werken openbaar zullen worden. Kun je er komen... ja, maar met gemak, nee en dat brengt ons nog op een volgend punt, de zogenoemde stiekeme achterzijde van de uitspraak you can go anywhere maar dan dus vanuit een stuk misleiding, afleiding van ga lekker iets leuks doen

zodat je niet ziet wat er verder allemaal nog aan de hand is. Het hele new age licht en liefde gebeuren komt uiteindelijk vanuit de geestelijke wereld en er zijn hele illusionaire werelden/dimensies die ook als val dienen gecreëerd ook door de machten die de zogenoemde 3d-matrix in stand houden en je graag in hun rijken willen verwelkomen ook na je overlijden (en via bepaalde zielscontracten misschien zelfs een claim op je hebben) om door te gaan met hun misleidende spelletjes. Zo schreef iemand als het ging om de bekende tunnel van het licht van als je door die tunnel naar het licht gaat ga dan niet naar het licht maar ga zijwaarts. Het was in ieder geval iets om over na te denken.

Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat je jezelf enorm in de problemen brengt door ergens te komen waar je nog niet mag komen doordat je machten op je dak haalt die ver boven je pet uitgaan. Vraag je dus bij iedere dimensie waarin je komt af van is deze dimensie gemaakt voor het in stand houden van een stuk illusionair bedrog, is het een afleiding (diversion) om je af te houden van waar je eigenlijk moet wezen, is dit (het) echt, wat zit hierachter, mag ik hier (tijdelijk) verblijven, ben ik hier om iets te leren of om iemand te ontmoeten of om anderen te helpen of om iets te bouwen of om iets mee te nemen etc! En het hoeft niet altijd negatief uit te pakken maar toets, hou je verstand erbij, werk vanuit een heilige vrees, vergroot je kennis, onderschat jezelf niet maar weet ook dat je nog lang niet alles weet en werk vanuit eerder genoemde fundamenten.

Goed, dit alles dus even als voorbeeld dat dus die uitspraken "you can do anything" en het "you can go anywhere" absolute over-simplificaties zijn en eigenlijk levensgevaarlijk zijn zonder verdere uitleg erbij. Sowieso als mensen hun kennis via boeken verkopen, niet geheel zuiver in hun hart zijn, geen kennis hebben van bovengenoemde fundamenten of in ieder geval te verwijten valt dat ze er kennis van

zouden kunnen hebben kun je er van uitgaan dat het onderwijs en de ervaringen die ze hebben niet 100% zuiver zijn. Haal eruit wat er uit te halen valt.

Uitgave : Project Orion

GOLGOTA'S WAPEN-ARSENAAL
Uit het archief : 1995

Giet het lijden in de juiste vorm.

Grote golven van onderdrukking overspoelen de wereld vandaag de dag. Het buldert van ellende. Ook in de kerk. Men heeft het vaak niet meer in de hand. Velen bezwijmen van vrees en angst en velen worden in het verderf weggezogen. Velen zijn radeloos (Luc. 21:25-26). Christenen worden niet automatisch geherbergd voor deze toestanden. In het koninkrijk van God werkt niks automatisch:

Luc. 21:36: 'Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.'

We moeten het lijden weer kunnen plaatsen. Anders worden we er door overspoeld. De rivier van het lijden mag niet overstromen, maar moet in z'n bedding blijven. We moeten het lijden weer de juiste plaats aanwijzen in ons leven, opdat we gezond zullen blijven. Wij hebben een diepere openbaringskennis van Gods Woord nodig als wij niet te gronde willen gaan (Spr. 29:18, Hos. 4:6, 2 Petr. 3:17-18).

Daniel 11 en 12 spreekt over de verstandigen die op zullen staan om het volk tot inzicht te leiden. Zelfs de aartsengel Michael zal opstaan om het volk van God veilig door de grote verdrukkingen heen te leiden.

En zullen doorbrekers komen die door de voorgeslachtelijke en hedendaagse

puinhopen heen de weg banen naar de Schuilplaatsen van God (Micha 2:12-13).

Gods Hardheid is Zijn Tederheid

Hebr. 12:5:

'Acht de tuchting des Heeren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heere.'

Als wij denken dat Hij ons pijn doet, dan heeft Hij ons juist lief. Wij leven op de kop. Alles wat God ons hard aandoet is juist zoet en zacht. Doordat wij op de kop leven zien we alles omgekeerd. Als wij lijden, dan hebben we gemeenschap met God. Lijden is bemint worden. Dit lijden is zacht en licht. Dit lijden is zoet.

Matt. 11:28-30:

'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Het zware lijden is voor de zonde-macht die in je woont !

Voor je vlees is dit een hel. Een ruw-houten, bloederig kruis. Keihard en meedogenloos. En dat maakt het voor je nieuwe mens extra heerlijk ! Het vlees teert geheel weg. De nieuwe mens zal er nooit meer last van hebben:

1 Petr. 4:

'Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen mat dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.'

Maak duidelijk onderscheid en geniet. Indien u dit principe niet kent, dan is het lijden voor u zwaar. U kent het onderscheid tussen vlees en geest niet. Uw geest is dan nog zwak, zodat uw vlees als een brullende leeuw tekeer gaat. Uw vlees moppert, voelt zich niet

lekker en blijft zeuren. U denkt dat u het bent, maar het is uw vlees.

Rom. 7:20:

'Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet, maar de zonde, die in mij woont.'

Het is uw zondige aard die zich zo rot voelt onder de tuchtelingen van God. Uw wedergeboren geest in u voelt zich heerlijk, maar die is nog onmondig en heeft niet veel in te brengen door gebrek aan kennis (Gal. 4, Hos. 4:6).

Al het zware en vervelende lijden mag u op uw vlees afwentelen. Rol het maar op de zonde-macht die in u woont. Het is nl. niet bestemd voor uw wedergeboren persoonlijkheid.

Zoals we hebben gezien :

Het juk van Jezus is zacht en Zijn last is licht, elk hard juk en elke zware last is bestemd voor uw zondige natuur. Onderdruk uw goddeloze vlees maar.

Luister: laat deze gedachte in u gestalte krijgen. Het is uw wapen. Uw zondige vlees voelt zich naar, omdat het z'n ondergang tegemoet gaat.

Het vlees krijgt het hier op aarde zwaar te verduren. Het krijgt harde en rake klappen van het Kruis. Maar u voelt uzelf heerlijk.

Deze woorden werken als een zwaard die uw oude mens en nieuwe mens van elkaar lossnijden, zodat uw oude mens u niet meer kan bedriegen (Hebr. 4:12-13):

U wordt bemint door de Heilige Geest als u lijdt. Hij trekt u nl. los van de poel van het verderf. Het lijden is een medicijn om u beter te maken. Uw vlees kan daar ziek van worden, maar dat is een goede zaak. Laat uw vlees maar ziek worden. Laat het maar sterven. U moet uw vlees haten en al het slechte toewensen.

Je problemen zijn je wapens.

2 Tim. 2:3:

'Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.'

God geeft ons het lijden als een wapen om het vlees mee te vernietigen. Leer je pijn te zien als je wapens waarmee je het demonische vlees uitroeit. Leer je tranen te zien als atoombommen die de akkers van het vlees opblazen. Laat het Lijden van Christus door je leven stromen als de vuren van een machinegeweer. Het vlees gaat eraan. Het vlees kan niet tegen de tucht. Het vlees kan niet tegen het lijden. Het vlees wil zich vrij voelen, losbandig. Maar juist de tucht en het lijden maakt ons vrij : vrij van zonden.

Het lijden is het doodsvonnis aan het adres van de duivel. Met hem wordt niet gerekend. Juist het vlees gaat zo tekeer bij de begrafenis van de duivel. Als u lijdt, dan is de duivel op weg naar z'n graf.

Het vlees heeft het daar maar moeilijk mee. Het brult om z'n vermoordde meester. Als je pijn lijdt, dan is dat de pijn die je vlees heeft. Dan ben je al aan het overwinnen.

Als je lijdt, weet dan: God brengt je wapens. Het Lijden van Christus is je wapenarsenaal. Golgota is je kernraket.

Leer te vechten. Je wapens zijn je pijn. Lijden is strijden.

Laat deze boodschappen diep tot u doordringen. Laat het gestalte en vorm in uw leven krijgen.

Uit : Apostolisch Frontnieuws 'De Orkaan', nr. 1

CHAWILA, HET LAND VAN HET GOEDE GOUD

(Uit het archief)

Tijd is iets van de ratio. God leeft buiten de tijd. De mens was min of meer tijdloos, maar toch niet helemaal. De mens had nog niet van de boom des levens gegeten zodat hij in eeuwigheid zou leven. De mens zou in de hof van Eeden ongeveer tien tot twintigduizend jaar oud kunnen worden, liet de Heere mij zien, maar als ze naar het Westen zouden trekken, dan zou die leeftijd zich verhogen, en zouden ze steeds meer boven de tijd komen te staan. De mens was het onderdeel van een plan, maar door de boom van kennis, de boom van de ratio, oftewel het verstand, kwam de mens buiten de hof terecht in het Oosten, waar hele andere wetten heersten, namelijk die van een duizendjarig rijk, waar de mens nog maar duizend tot tweeduizend jaar oud kon worden. Ook daar verspeelde de mens zijn ballen en kwam zo in het huidige honderd-twintig jarig rijk terecht. Dit gebeurde door de zondvloed, de zee. God gaf de mens over aan het verstandelijke, en haalde het zintuigelijke weg. De zee weerspiegelt het rationalisme wat tot hedonisme leidt, de hebzucht en de genotszucht. Uit deze zee kwamen de vier dieren voort die Daniel zag, oftewel de vier wereldrijken, als een basis voor de wereldkerken. Zowel de wereldrijken als de wereldrijken rekenden stelselmatig met de natuur af om de beschaving te laten zegevieren. Ten westen van Eeden zou de mens wel over de honderduizend jaar kunnen worden, liet de Heere mij zien, en zou de mens als de engelen kunnen worden, op weg naar de eeuwigheden, om zo de vijanden van ratio en tijd te overwinnen. Tijd is dus een vijand die we dienen te verslaan, maar hoe doen we dat ? Dat is een hele belangrijke vraag en daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Om tijd echt onder onze voeten te krijgen zullen we de eeuwigheden moeten overwinnen. Hoe dieper we in het paradijs komen des te meer zullen we inzien dat tijden niets anders dan plaatsen zijn. Wij moeten daar doorheen trekken en overwinningen behalen. We

moeten net als God de eeuwigheden leren beheersen en dat gaat door heilige dronkenschap. Alleen zo kunnen we de ratio onderwerpen en breken. Heilige dronkenschap leidt tot heilige slaap en zo tot heilige vergetelheid waarin we nieuwe dromen kunnen ontvangen. Hoeveel eeuwigheden zijn er precies ? Verschrikkelijk veel, en hierin moeten we territoriale oorlog voeren. Tijd is een leugen van het verstand wat we moeten dragen als een kruis. Sommige territoriale machten van tijd zullen pas aan het einde van de reis verbroken worden. Het volk heeft hier eerst veel openbaring over nodig.

Het is juist de ratio die door de tijd leidt tot de verdichting. Er waren dus nogal wat consequenties toen we dit beest in huis haalden. De verdichting leidt uiteindelijk tot de verstening, en als de verstening rijp is dan wordt die als een brandende berg in de zee geworpen bij de tweede bazuin, die van de engel Samdael. De verbranding en de verstening is waar de hoer, oftewel het grote Babylon, naartoe leidt. Dit zien we gebeuren in Openbaring 17 en 18. We zien haar daar door het beest branden, en we zien haar als een molensteen in de zee geworpen worden door een engel. Dat wat uit de zee komt om zo tot de hemel proberen te rijzen zal neerstorten tot een oordeel over de zee. Dat is wat we telkens weer terugzien in het Woord van God.

Door de ratio werden we niet alleen de slaaf van tijd en verdichting, maar ook van het oog en het oor. Onze taak was de aarde te onderwerpen, vruchtbaar en talrijk te worden, om over de dieren van het paradijs, ook de demonische, te heersen. Maar wij lieten hen over ons heersen. De slang verleidde de mens en bracht de mens allereerst tot het duizendjarig rijk, en daarna tot het honderdtwintig jarig rijk. Pak een rendier van het paradijs en laat het je leiden waar de Heere je wil hebben. Heers over de eeuwigheden en laat hen je niet meer strikken. Kom tot het

reukofferaltaar vanwaar de Heere bazuint tot een oordeel over de zee en haar voortbrengselen. Kom tot de scheppingsdagen die God aanstelde, dieper in het paradijs. Dat zijn geen letterlijke dagen, maar eeuwigheden, oftewel plaatsen. Denk aan de dag die is als de duizend jaar, en denk aan de dag des Heeren. Ook het letterlijke was een klem van de ratio. God spreekt voluit over de eeuwigheden in Zijn Woord. Wij moeten die eeuwigheden leren kennen en overwinnen in zowel onze worsteling met God als met de duivel, en ons er niet meer door laten beangstigen. De machten van tijd brengen zoveel gewichtigheid voort dat het ons onderdrukt, slaafs houdt. Hier ligt onze uitdaging : Ga de strijd aan tegen deze dieren, deze beesten, en laat de letterlijke dieren om u heen los. Laat u meenemen door de vogels van het paradijs.

Er worden in Gods Woord naast Eeden nog wat andere gebieden genoemd : Chawila, het land van goud, chrysopraas en balsemhars, Ethiopie, en Assur met nog wat rivieren. Deze namen zijn bekend, maar we hebben het hier over het paradijs, dus over een natuurlijkere, wildere, exotischere en indiaansere vorm. De rivieren ontspringen in Eeden en die splitste weer in vier stromen : Pison, Gichon, Tigris en Eufraat, als vier riviergebieden. Pison stroomt om het land Chawila, en Gichon stroomt om het land Ethiopie.

Laurit en Saka waren twee paradijselijke dochters van Adam en Eva zoals ik in dromen en visioenen zag. Zij en hun stammen trokken westwaarts, en gingen in bovenstaande gebieden wonen. Abel en Set kwamen daar na hun dood ook, en werden min of meer de wachters van het Westen en brachten vele stammen voort. Door de Zalvingen van Abel en Set kunnen wij ook min of meer op die stammen ge-ent worden. Om terug te kunnen komen tot het Vrederijk dienden wij ons te enten op de Joodse Stammen en Zalvingen,

maar om terug te kunnen komen tot het Westen van het paradijs dienen wij ons te enten op het indiaanse om zo indiaan te worden. Het Jood zijn en Indiaan zijn zal telkens weer terugkomen op onze reis. In het hele ontdekkingsproces van Roodkapje waarin ze zag dat haar grootmoeder een wolf was en ze later door die wolf verslonden werd was de Jager het beeld van de bevrijder. Hij rekende met de wolf af. In het paradijs komt het er op aan een jager te zijn, vanwege de vele demonische dieren die op ons bloed loeren. Ze hebben hun menselijke en engelenstatus verloren en zijn nu op zoek naar wraak. Al die zoetgevooisde verhalen over het paradijs zijn onwaar. Er is daar een grote oorlog gaande, en als we daar geen jagers zijn dan kunnen we onze doorreis tot het eeuwig leven wel vergeten. De eerste mens had een oorlog te voeren tegen de slang en zijn nakomelingen. Vele demonen waren en zijn nog heel menselijk, nog niet verdierlijkt, en zo zat en zit het paradijs nog vol met demonische stammen. De vierde en de vijfde gouden schaal zijn er voor nodig om de vijand te verdierlijken. Zonder u met deze schalen te bewapenen kunt u niet dieper in het paradijs komen. Deze twee schalen gaan vergezeld met de vijfde bazuin, oftewel het eerste wee, waardoor de schorpioen de mens symbolisch vijf maanden steekt. Dan zien we de overgang van mens tot dier. De vijfde bazuin-engel is Hesaël, de vierde schaal-engel is Manachael, en de vijfde schaal-engel is Hadachael. Zo zal de oorlog dus overgaan in de jacht als de menselijke demoon verandert in een dierlijke demoon. Als de demonen verandert zijn in dieren zijn we er nog niet. Nog steeds kunnen ze erg gevaarlijk zijn. In het Woord van God lezen we hoe God de vijand versteent. We zagen dat dit gebeurde door de tweede bazuin en haar engel Samdael. Deze bazuinen komen dus telkens weer terug en dienen wij te gebruiken in onze reis door het paradijs.

Samdael

2e bazuin-engel

VERSTENING

Manachael

4e schaal-engel

VERDIERLIJING

Hadachael

5e schaal-engel

VERPROOIING

Hesael

5e bazuin-engel

VERDIERLIJING

Wapen uzelf hiermee, en drijf de vijand terug naar de zee. We zien dat de draak naar de afgrond wordt gedreven, als een beeld van zaad, tot begin van het duizendjarig vrede-rijk, waarna hij weer opkomt, ditmaal als geboomte. Hiertoe is de aarde belangrijk : als akker. Hiertoe is de eerste bazuin uitgezonden, met haar engel Rafnael. Daarom moeten wij ook de sikkel leren hanteren, en leren landbouwers te zijn. De aarde zal veranderen en een nieuwe gloed krijgen als wij leren te zaaien en te bebouwen. Het zal een tijd van rust zijn als het voorportaal van de eeuwige sabbath. De afgrond is als een akker, en het brandende Babylon als een oven. Dit is de definitieve afrekening met de draak en het beest. Het is als bij het sprookje van Hans en Grietje waarbij de heks uiteindelijk zelf in de oven terecht komt. We zien de zon worden als een haren zak, en de maan als bloed. We zien de krachten die de draak berijden uit de hemel vallen. We zien hen allemaal gedreven worden voor de grote witte troon der vergetelheid. We zien hen die eerst naam gemaakt hadden nu hun naam verliezen. En dan zien we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zien de vierde bazuin en haar engel

Mosael de zon en de maan treffen. Deze engel staat ook op de zon in Openbaring 19. Hij roept de vogelen des hemels voor een grote maaltijd. In profetische visioenen zag ik dat deze engel Mosael van de vierde bazuin ook wel 'de Bewaker' wordt genoemd. Hij heeft grote macht over de zon, de maan en de sterren, en wordt krachtig bijgestaan door de vierde schaal-engel, Manachael, die zijn gouden schaal over de zon uitgiet tot verdierlijking. De draak wordt bereden door de zeven kronen : het eerste beest, het tweede beest, de hoer van Babylon, de zon, de maan, en de ouders van de draak : het Griekse Wereldrijk en het Roomse Wereldrijk. De zon is hierin een kereltje die hen min of meer allemaal berijdt, en daarom speelt Mosael een grote sleutelrol in het geheel. Met Mosael zien we de arend verschijnen die de drie weeen aankondigd, waarvan één de verdierlijking is. Dit is belangrijk. Er worden niet alleen menselijke demonen gegeten, zoals we in Openbaring zien, maar ook dierlijke demonen. Mosael die op de zon staat en ook de maan een flinke slag toeslaat, en de sterren, stelt de grote maaltijd in werking en alles wat daarbij komt. Mosael laat als het ware het balletje rollen. Mosael draagt de sleutels.

Het verzegelingsproces gaat diep. Het gaat namelijk door een besnijdenisproces waarbij God alle bazuinen in ons moet installeren. Het vormt onze geestelijke wapenrusting en jachtuitrusting om zo terug te keren tot het paradijs. Ook de gouden schalen horen hierbij, en die worden allereerst tot onze tucht gezonden. Het oordeel komt altijd eerst op onszelf. We hebben gezien dat er eigenlijk geen vijand is, maar dat alles om ons heen onze wapenen en ons gereedschap is. We moeten het alleen nog rangschikken. Sommigen staren zich helemaal blind op één bazuin, en dan begint de ellende. Wij moeten dus opgroeien in openbaringskennis, kennis door liefde werkend. Wij zijn liefdes-soldaten. We

moeten niet bitter om ons heen kijken met zoveel leedvermaak. Daar gaat het helemaal niet om. Onze taak is dronkenschap te brengen, genezing, ook tot de duivelen en demonen. Waarom ? Omdat ze overschat zijn, overgeoordeeld, overgestraft, boven de maat. We hebben hun woede zelf over ons aangeroepen door al onze verhaaltjes over hun eeuwige pijniging. Wat zijn wij voor beesten ? Als iets de duivel is is het dat. God geeft loon naar werken, en leest u dat maar na in Openbaring 18 waarin God zelfs de hoer van Babylon alleen maar pijn en rouw geeft naar de mate waarin zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Op die manier zal God haar werken verdubbelen, en niet boven de maat. Er is loon naar werken en ook straf naar werken, en dat moeten we niet in onze bitterheid en ons leedvermaak gaan vereeuwigen. Dat is echt beestachtig.

God schenkt genezing als een straf. Kijk naar de zwaardwond van het beest die werd genezen, en kijk naar de loslating van de duivel na het vrede-rijk. Deze straf leidt tot de eeuwige slaap en zo tot de eeuwige vergetelheid, vernietiging in de eeuwige rust. Dat de huiden, de omhulsels, en de onderdelen van de boze geesten nog overal goed voor zijn is punt twee. Die zullen gewoon doorgroeien en vermenigvuldigen, maar het bewustzijn van de geesten wordt steeds meer verlaagd. Door al die onzin over eeuwige marteling in de hel zijn er nog zoveel roofgeesten, zoveel roofdieren in de hemelse gewesten. De wereldkerken hebben de demonen kwaad gemaakt, verwond, en in alle staten. Zulke dreigementen wekken op tot een oncontroleerbare woestheid. Geen wonder dat zovelen zijn afgeknapt op de kerk. De kerk draait geheel om de ratio, die tijd tot God maakte, en de verdichtende stof, de materie. Het was de zee die de mens meenam, de boze slaap, helemaal tot het honderdtwintigjarig rijk, de boze aarde, een boze droom. Maar Gods zee, de heilige slaap, bracht op de derde

scheppingsdag Gods aarde, de heilige droom. Gods zee zien we ook in Openbaring 15 als een zee van ijs en vuur vermengd als brandend ijs. Zij die het beest hadden overwonnen kwamen tot deze zee. Hoe konden ze dat ? Omdat Gods zee hen daartoe de macht had gegeven. Door Gods zee, Gods heilige slaap, overwinnen wij de boze slaap. De tweede bazuin-engel bracht het oordeel over de zee door de brandende hoer van Babylon als een steen erin te werpen, als de brandende berg. Het was het oordeel over het beest uit de zee, het eerste beest. We zagen dat deze engel Samdael heette. In dromen en visioenen zag ik dat deze engel zelf de zee van God was, en ook wel de Luitenant werd genoemd. Vanuit de zee zag ik de nieuwe aarde voortkomen, als de derde scheppingsdag, en ik zag die aarde omhuld door de zee, door die engel genaamd Samdael. Deze engel zette het oordeel over het eerste beest in werking. Hij werd nauw bijgestaan door de engel van de tweede gouden schaal, Asmadat, die de zee in bloed als van een dode veranderde waardoor alle levende wezens in de zee stierven. Ook zag ik weer de engel met de vijfde gouden schaal komen die zijn schaal van verduistering over de troon van het beest uitwierp.

**HET
OORDEEL
OVER
HET
EERSTE
BEEST

UIT DE
ZEE**

Samdael

2e bazuin-engel

**BABYLON
WORDT IN DE
ZEE
GEWORPEN**

Asmadat

2e schaal-engel

**VERWOESTING
VAN DE ZEE**

Hadachael

5e schaal-engel

**VERDUISTERING
VAN DE TROON
VAN HET EERSTE
BEEST**

Slaap is een vorm van dronkenschap. Denk aan het woord 'slaapdrunken'. Wij moeten tot de heilige dronkenschap komen die tot de heilige slaap leidt. Deze zal een heilige droom voortbrengen, een droom komende vanuit het reukofferaltaar en haar zeven bazuin-engelen, de karsuiken. Ook komen de schaal-engelen met hun gouden schalen vanuit dit reukofferaltaar. De tempel van God staat in Chawila, het land van goud, chrysopraas en balsemhars. Zo komen we steeds dichterbij tot de heilige vergetelheid, de witte troon, waar onze wonden genezen worden. Zowel de karsuiken als de sarhemmen, de schaal-engelen, vormen een kandelaar. In het begin van Openbaring worden de engelen beschreven die de kandelaars dragen, de putsen. De eerste kandelaar-engel, de engel van de gemeente van Efeze, is genaamd Asachiel. Hij draagt de boom des levens, de kandelaar met de bazuinen en haar engelen. De tweede kandelaar-engel, de engel van de gemeente van Smyrna, draagt de naam Samiel, en draagt de kandelaar van de tweede dood, oftewel de kandelaar met de gouden schalen en haar engelen. Ook de scheppingsdagen vormen een kandelaar, het verborgen manna. De

derde kandelaar-engel, genaamd Asamiel draagt deze kandelaar. Er zijn zeven gouden kandelaars komende vanuit het reukofferaltaar om de wereld te oordelen, en om de poorten te openen tot het paradijs. De weg leidt tot het Jakobs-kruis, een heel diep kruis, waar Jakob zeven jaren moest werken voor Lea, en zeven jaren voor Rachel, de aartsmoeders van Israel. Ook dezen staan symbool voor eeuwigheden. En denk aan de zeven hongerejaren en de zeven overvloedsjaren van Jozef, die ook symbool staan voor eeuwigheden. Deze vier keer zeven jaren zijn de laatste vier kandelaars van de putsen. Zij vormen belangrijke sleutels tot de dieptes van het paradijs.

Willen we naar het paradijs terug, langs de zuilen van haar tempel ? Willen we over Jakob's ladder terug naar haar ? Het paradijs roept ons, omhult ons, heeft haar vogelen tot ons gezonden. Er is een weg terug, altijd. Die weg ligt diep in ons hart. Laten we stoppen junkies van de ratio te zijn. De bloemen van het paradijs wachten op ons om ons verslaafd te maken aan hen. Er is niets beters dan dat. Dan keert ons hart altijd terug tot hen. Zonder die ketenen van het paradijs zullen we keer op keer terugvallen. Daarom : Wilt u die bloemen leren kennen ? Wilt u hen zien ronddraaien in uw hoofd en hart ? Wilt u het reukofferaltaar hersteld zien worden in uw leven ? Haar wapenen zijn goed genoeg om u los te snijden en uit te leiden. Maar de vraag is : willen wij dat wel ? Hoelang moeten zij nog op ons wachten ? Alleen door hen kunnen we de ketenen der tijden overwinnen.

De ketenen van het verstand reiken zo diep, houden ons dronken en in slaap. We hebben gezien dat er een beest uit de zee voortkwam, maar daarvoor kwamen er ook al vier dieren uit voort : de vier wereldrijken. Als het zesde zegel, het Roomse Rijk, is verbroken, dan zal het overblijfsel vluchten naar haar Griekse fundament, het zevende zegel. Deels is dit dus ook Rooms. Het

is een huwelijk. Wij zijn door afschuwelijke bloedbanden aan deze twee beesten gebonden, en zij houden ons verslaafd aan de molen van de beschaving. Zij houden ons vast door de afschuwelijke geesten van beeld en geluid, maar als het zevende zegel verbroken is, dan is er stilte, en wordt het reukofferaltaar opgericht tot het laten bazuinen van Gods grotere dingen. De jacht zal geopend moeten worden op deze twee beesten anders zullen we geen stap verderkomen. Maar wat houdt die jacht nu precies in ? Punt is : we moeten de karsuikse wapenrusting aandoen, die ook deels een jachtuitrusting is. Het zijn de bazuinen en hun betekenissen. Wij moeten in contact komen met de bazuin-engelen, anders zullen we nooit leren wat het jagen is. Ook moeten wij in contact komen met de engelen van de gouden schalen en de engelen van de kandelaars. Openbaring is een strategisch jacht en oorlogsboek, en dat boek zal geopend moeten worden. Dit kan alleen door profetie. Alleen God Zelf kan ons hier wegwijs in maken door zijn engelen. Door het boek met de ratio te lezen zullen we er alleen maar dieper in verstrikt raken. De zegels zijn zo verschrikkelijk moeilijk te openen dat we dat alleen maar kunnen doen door de bazuin-engelen, de schaal-engelen en de kandelaar-engelen. Daar zijn die engelen voor.

Het zesde en zevende zegel zijn nauw aan elkaar verbonden als het Roomse huwelijk tussen Griekenland en het Roomse Rijk. Daniel beschrijft hoe de Oude van Dagen het Roomse beest uiteindelijk overwint door een vierschaar, een vierkantige rechtbank. Dit duidt op het herstel van de vier fundamentsbedieningen : de profetische, de apostolische, de richterlijke en de patriarchische. De zevende bazuin met haar engel Tuchaël laat de vierentwintig oudsten, de patriarchen, opkomen, en we zien hier de tempel zich openen en de ark van het verbond zichtbaar worden. Het gaat hier om het oprichten

van de troon. Ook bij de zevende gouden schaal zien we dat, gedragen door de engel Toriac. De zevende kandelaar, die van Laodicea spreekt ook over de troon. De engel die deze kandelaar draagt is genaamd Abdach. Deze engel heeft de macht ons op te dragen tot Gods Troon. Dit is de Davidische Troon, voortgekomen uit Juda, de zoon van Lea. Voor Lea heeft Jakob zeven jaar moeten werken, als een heilige kandelaar. Deze zeven jaar brachten dus de troon voort, en zonder deze troon zou het zevende zegel, de schuilplaats van het Roomse Beest, nooit kunnen worden geopend. Abdach staat dus samen met Asachiel en Samiel om met de kandelaar van Lea, met de zevende karsuik en de zevende sarhem het zesde en het zevende zegel te openen.

De ketenen van de ware dronkenschap zullen zo vrijkomen om ons mee te nemen naar het paradijs. De heilige slaap van God zal ons omhullen. Er zijn verschillende droom-levels die ik met u wil bespreken. Nirshek is een boom van het paradijs waarmee u bijvoorbeeld kan beginnen. Het is een drugsboom. Nirshek breekt het verstand in kleine stukjes en hutselt ze door elkaar zodat er een nieuwe droom ontstaat. Hij verpulvert het verstand tot poeder. Stel uzelf eens een paradijselijke boom voor, en daarna een paradijselijke bloem. Zij spreken symbolisch, tot de dieptes van uw geest, door reuk. Probeer u te herinneren hoe bloemen ruiken en de bossen. God werkt daar doorheen. God wil dat u vrij komt, en dat gebeurt door meditatie. Als u verwacht dat u door een wonder vrij gaat komen dan zal u teleurgesteld gaan worden. Wonderen gebeuren, maar om niet in een leugen verstrikt te raken zult u moeten mediteren. U zult geestelijk moeten gaan leven. Dat kost tijd en moeite. Dat is zeker geen makkelijke weg. Het is daarom ook geen snelkook-cursus. Alles zal stap voor stap moeten gebeuren, en daar zal u zeker in getest worden. Uw geduld gaat op de proef gesteld worden.

Het paradijs is omringd door woestijnen, dus houd uzelf niet voor de gek. We hebben het over de smalle weg, over moeilijke oversteekplaatsen, als het gaan door het oog van de naald.

Neem een paradijselijke bloem in gedachte en stel u voor dat deze bloem alles draagt wat u nog niet weet, in een prachtige cirkel van blaadjes. Zou u niet door deze geuren overweldigd willen worden in plaats van telkens maar weer door uw kortzichtige verstand die u telkens maar weer in de problemen helpt of doet dwalen ? Er is een wereld oneindig groter dan uw verstand, een wereld die u doet duizelen, een wereld die u telkens weer kan overweldigen boven verwachting. Is het niet tijd om door de geest te gaan leven aangesloten op Gods geest ? Is het niet tijd om nu eens met uw hart te gaan leven, vanuit profetie rechtstreeks komende vanuit het paradijs ? Of maakt puzzelen u moe ? Al die symboliek, al die diepere boodschappen Ja, het kan u zwak maken, terwijl het verstand u instant kracht geeft, instant macht, instant gewichtigheid om een ander te onderdrukken met uw kortzichtige visie. In een wereld waar zoveel visies botsen, is het niet beter om voor een hogere weg te kiezen, om nu eens uw hele verstand met al zijn haken en ogen, al zijn dwalingen en trots af te leggen op het reukofferaltaar ? God kan er bloemen van maken. God kan het hutselen tot de prachtigste creaties. Het verstand is een verkeerd gelegde puzzel waarvan zoveel stukjes ontbreken. We willen ons compleet voelen, en daarom duwen we alles snel snel in elkaar. Maar is het kruis en de armoede te accepteren en te dragen geen beter idee ? Het verbindt ons met Christus, vanuit zwakheid een paradijselijke kracht te ontvangen, een kracht om los te komen uit de wereldse slavernij, een kracht om ons af te zonderen om de Heere te zoeken. Profetie is hoger dan verstand, groter. Profetie opent de zegels die geen mensenhand kan openen. Profetie is de weg tot God, niet tot een boekje.

Profetie is de weg tot een kloppend hart, niet tot een stuk steen.

Stel u dan een paradijselijk dier voor, waarop u kunt rijden, een rendier. Laat u dan dieper in het paradijs leiden tot het dieper loslaten van het verstand. We hebben niets te verliezen en zoveel te winnen.

Uitgave : PSK

BELANGRIJKE CHECKLIST, DE ZEVEN VAN HUNJER

De Zeven van Hunjer
territoriale geesten van allerlei soorten
vraatzucht
wonen in de bergen,
zijn sluiers die de mens moet
overwinnen :

werken met vele soorten vraatzucht die
dus ook geesten op zich zijn,
hier is een checklist, dus check even in
hoeverre er een lampje gaat branden of
je zo'n geest hebt of wordt onderdrukt
door zo'n geest en ga dan de strijd aan
door de nieuwe bijbel :

rust-vraatzucht,
altijd maar op zoek zijn naar rust,
overmatig en extreem, niet meer werken
aan een beter zelf en een betere wereld,
maar alles wegwuiven, werkt heel veel
samen met de vrede-vraatzucht

vrede-vraatzucht, overmatige vrede, ook
met zondemachten, die dus niet wil
strijden met de zondemachten, en alles
moet altijd maar liefelijk en gastvrij
zijn, wat fataal kan worden, want juist
zo kan allerlei gespuis binnenkomen, dit
vinden we heel vaak in de new age

religieuze vraatzucht

gemaks vraatzucht

titels vraatzucht

orde vraatzucht
alles moet altijd in orde zijn van deze

geest, alles moet altijd keurig netjes
zijn, overzichtelijk, werkt ook veel
samen met de gemaks vraatzucht, komt
veel voor in het virgo planetenstelsel

letterlijkheids vraatzucht, alles maar
letterlijk willen zien, je niet bezig
houden met metaforen en symboliek,
maar alles plat

horror vraatzucht, overmatige lust naar
horror, zoals eeuwige hel geloof, maar
kan ook in andere vormen komen,
extremistische horror die dan tot
vraatzucht wordt, en die kan ook weer
samenwerken met andere vraatzuchten

sex vraatzucht, altijd maar bezig zijn je
sexuele gevoelens te bevredigen, zonder
te kijken wat het nu eigenlijk is en tot
diepte te komen, tot de filosofische
wereld, dus oppassen met een overmaat
aan erotiek die afdoet aan de hemelse
kennis

machts vraatzucht,
altijd maar haantje de voorste willen
zijn, altijd voor het oog de winnaar
willen zijn, niet tegen je verlies kunnen
en geen stapjes terug nemen, geen
lagere positie willen innemen, maar
altijd maar weer boven de ander willen
staan met allerlei protserigheid

eerzuchts vraatzucht
alles voor het oog van de mens doen,
compromissen sluiten, zeggen wat de
mensen willen horen, je laten omkopen
om erbij te horen en populair te zijn,
etc.

genots vraatzucht

eet vraatzucht,
vlees eten, of van andere dingen teveel
nemen dan nodig is, gebrek aan vasten,
gebrek aan balans en gezonde maat

gezondheids vraatzucht,
ja, dat bestaat ook, dat je teveel met je
gezondheid bezig bent en je laat
misleiden door fake news over
gezondheid, ten koste van ethiek en

onderzoek, en andere dingen die
belangrijk zijn.

familiaire vraatzucht,
teveel met je familie bezig zijn en de
rest laten stikken, al je
verantwoordelijkheden

deze vraatzuchten werken dus samen
met geestelijke anorexia, want je raakt
zo zwaar ondervoed op andere
gebieden, je betaalt een hele hoge prijs
voor het koesteren van één of
meerdere van deze vraatzuchten. je
kunt deze vraatzuchten overwinnen
door de nieuwe bijbel

technologie vraatzucht,
zoveel met technologie bezig zijn, met
dode technologie, dat het ten koste gaat
van de natuur en de diepere filosofie,
extreme starttrekkies die nergens anders
meer oog voor hebben dan moderne
apparaatjes en daar helemaal in opgaan.

volwassenheids vraatzucht,
eigenlijk niets meer te maken willen
hebben met het kinderlijke

kinderlijkheids vraatzucht,
te overmatig kinderachtig worden,
te extreem alles verkinderen tot het punt
dat je niet meer opgroeit, als een soort
excuus, een soort luiheid, spijbelen, zo
van : mijn naam is haas, ik ben een
baby, ik hoef niks meer, en zo je
verantwoordelijkheid weggooien, en
juist zo ontstaat de volwassenheids
vraatzucht, want hierin kan een valse
volwassenheid zich ontwikkelen, ze
voeden elkaar dus, en stuwen elkaar op

oorlogs vraatzucht, gevechts vraatzucht,
teveel met oorlog bezig zijn ten koste
van studie en andere dynamieken, dus
ook gebrek aan toetsen en onderzoeken,
en maar snel naar de bijl grijpen, werkt
dus samen met vrede vraatzucht, deze
wekken elkaar op, want valse vrede
brengt valse oorlog. deze geesten
houden elkaar zo in stand. ze hokken
met elkaar en maken babies.

schoolvraatzucht,
zoveel met school bezig zijn dat het ten koste gaat van de vur-principes, ten koste van toetsen en loslaten

stille vraatzucht,
teveel in de stilte zijn ten koste van andere dingen

combinaties van deze vraatzuchten, en meerdere soorten vraatzuchten erop nahouden, zoals de vraatzucht naar vraatzucht op zichzelf, het verzamelen van vraatzuchten, kan dodelijk zijn. sommigen hebben hun stokpaardjes, anderen hebben hun combinaties, en weer anderen hebben hele verzamelingen.

het kan ook erfelijk zijn.

dan moet je dus ook de strijd aangaan tegen de erfelijke geesten. die zitten dan in de bloedlijnen, of je hebt het op een andere manier geerfd. waar je mee omgaat wordt je mee besmet. kan van allerlei kanten komen.

het is oorlog, de nieuwe bijbel is het beloofde land, neem nu de steden in, oftewel leer de gebieden kennen, de boeken, en maak er gebruik van

versla de geesten van vraatzucht, snijd ze los van elkaar en kom erachter wie hun leiders zijn, de groepsleiders, dus territoriale oorlogsvoering, laat je niet door de kleineren om de tuin leiden, pas op voor de rode doeken van de matedoren.

pessimisme vraatzucht,
te overmatig doemdenken ten koste van de uitdagingen en plannen die geboden worden, ten koste van de opdracht en de positieve dingen

depressie vraatzucht, idem, te overmatig bezig zijn met depressie die tot zelfzucht en zelfmedelijden wordt, tot vleselijke depressie, overmatige wanhoop die leidt tot spijbelen, omdat het allemaal toch niet zou helpen, en alles is zinloos etc.

vreugde vraatzucht, tegenovergestelde hiervan, te optimistisch zijn, het kwade niet meer zien, terwijl dat er wel is, etc.

plezier vraatzucht, idem, je taak uit het oog verliezen, tot te snelle conclusies komen en daar verheugd over zijn, groot zelfbedrog en waardoor je ook anderen gaat bedriegen en aansteken, of ze gaan vervolgen omdat ze niet zoals jou zijn. het is een geest van verraad, van deserteurschap

reisvraatzucht,
overmatige reiszucht, bewegingszucht, zonder planmatig en strategisch te zijn, dus roekeloos, overmatig toeristisch, overmatige sightseeing, alles maar willen zien en de belangrijkere dingen vergeten

nieuwsvraatzucht, media vraatzuchten

praat vraatzucht,
altijd maar willen praten praten en nog eens praten,
dwangmatig

geloofsvraatzucht

genade vraatzucht

lofprijsvraatzucht

rechtstvraatzucht, overmatige moraalridders,
overmatig analyseren, geen ruimte geven,
wie jong is moet veel lijden, wat belangrijk is voor groei, met name het leren van medelijden, lijden is goed in de jeugd, opdat men tegen gevaarlijke jeugdzonden wordt beschermd

medelijdenvraatzucht, extreem medelijdenvraatzucht,
medelijden ten koste van ethiek en groei, ten koste van verantwoordelijk gedrag

lijdensvraatzucht, sadisme, overmatig lijden, lijden als doel op zich, lijden als machtsmiddel, lijden om de grootste te

willen zijn met de meeste macht, lijden voor aanzien, egoistisch lijden, oh wat heb ik het toch slecht

de zeven van honger werken met clowntjes, 'oh help, paniek paniek, iemand is vermoord' roepen die clowntjes terwijl ze rondrennen met wapperende handjes in de lucht, terwijl ze voortdurend dieren vermoorden, en schapeshifters zijn, en zelf die moord hebben verricht, en dan doen ze net alsof iemand anders het heeft gedaan

vrees-vraatzucht, overmatige vrees ontwikkelen, verzamelen en verkopen van allerlei soorten vrees, als drugs, selectieve vrees, smetvrees, onverschilligheid, aspergerisme, vrees voor menselijke tradities en overleveringen, de vrees van het vlees, het is een grote markt tegenwoordig, ook ziekenhuizen zijn hierop gebouwd, ze hebben een duivelse ark gebouwd, een duivelse urim en thummim
